



DOSO

RØRHOLMSVEJ 5
HØSTERKØB
2970 HØRSHOLM
Tlf. 24776497
E-mail. doso@doso.dk

Fødevareminister
Mette Gjerskov
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Slotholmsgade 12
1216 København K

Høsterkøb den 16. juni 2013

Vedr.: Optræning af gravhunde med levende ræve

Kære Mette Gjerskov.

Jeg skriver på vegne af DOSO for at give vores input i forhold til den kommende revision af "Lov om forbud mod hold af ræve" ang. mulig dispensation for ræve, der bruges til hundetræning.

Vi har gennem medierne set, at du har besøgt et anlæg, hvor disse former for træning foregår. En sådan fremvisning vil naturligvis altid være en form for paradeforestilling, hvor problemer maskeres bedst muligt. Ræven i TV- optagelserne viste dog tydelig frygt. Dette underbygges af hundetræneren, der optrådte i samme indslag, som understregede, at ræven var et vildt dyr, man ikke kunne røre ved. Flere studier viser, at dyr der bruges til sådan træning er meget angste for hunde og derved stresses i betydelig grad af træningen.

Forbuddet mod hold af ræve er primært begrundet i etik. Allerede af den grund mener vi, det vil være forkert at give en dispensation. Det forhold, at ræve er vilde dyr, der vantrives i burmiljøer og volierer, er uændret og en dispensation vil dermed være en accept af de gener, som man har valgt at lovgive imod. Dyrene vil altså opleve den samme lidelse, som tidligere for et unødvendigt formål. Ræve er ikke domesticerede, og derfor er denne type hold af ræve ligeså frustrerende som de forhold, man så sig nødsaget til at forbyde, da loven blev fremlagt. At give en dispensation vil være i direkte modstrid med lovens ånd og det etiske grundlag, som loven hviler på.

Ræve der bruges til at træne hunde vil opleve stress hver eneste gang, de bliver konfronteret med hunde, der sætter dem i en situation, hvor deres instinkt byder dem at kæmpe eller flygte, men de forhindres i at handle. Der vil være tale om alvorlige ulemper for dyrene. I øvrigt er der flere eksempler på, at ræv og hund har været i direkte kontakt, selv om man i kunstgravene forsøger at adskille dem med et gitter.



DOSO

RØRHOLMSVEJ 5
HØSTERKØB
2970 HØRSHOLM
Tlf. 24776497
E-mail. doso@doso.dk

Samtidig må det fremhæves, at der ikke findes dokumentation for, at træning af hunde under disse former fører til færre skader på dyr eller vildt. Tværtimod er gravjagt en jagtform, hvor der er et meget højt antal skader. Den bevisbyrde, der burde hvile på de parter, som ønsker en dispensation fra et etisk forbud kan ikke siges at være løftet. Derfor vil en evt. dispensation sende et uheldigt signal, da man derved vil negligere den meget stærke dokumentation for, at brug af ræve som træningsredskaber forårsager stor stress og lidelse hos dyrene.

Det Dyreetiske Råd har behandlet spørgsmålet i sin udtalelse om jagt. Heri anbefaler rådet entydigt, at dette hold af ræve afskaffes (citater: ” Som udgangspunkt er alle Rådets medlemmer således enige om, at hold af ræve til oplæring af hunde bør afskaffes”). Dette er en holdning, der har opbakning fra vores nabolande og de eksperter, som rådgiver der jf. vedlagte notat.

Min personlige holdning er, at gravjagt på ræve slet ikke skulle tillades, hvilket jeg gennem en mindretalsudtalelse gav udtryk for i den pågældende rapport fra Det Dyreetiske Råd (citater: ” Et af Rådets medlemmer mener dog, at gravjagt aldrig vil kunne gennemføres uden at udsætte den jagede ræv, hundene og træningsrævene for betydeligt stress. Endvidere finder dette medlem gravjagt uacceptabelt ud fra et etisk synspunkt, idet denne jagtform krænker dyrets bolig – et sted hvor alle dyr skal kunne have ”helle”. At jægerne ved etablering af kunstgrave lokker ræven til at danne bo for derefter at jage den ud og skyde den, er for dette medlem blot en understregning af det etisk uacceptable ved denne jagtform”).

Med venlig hilsen

DOSO

Peter Møllerup

Formand