

Dyr som underholdning er usmageligt

Af Asta Kjærulff

Næstformand i Dyrenes Venner

Den populære webportal, YouTube, byder på en af de mest moderne former for underholdning. Selv tv lancerer nu underholdningsprogrammer bestående hovedsageligt af YouTube videoer, herunder Klipfiskerne, Rude Tube m.fl.

Desværre florerer der alt for tit videoklip både i tv og på internettet, der fremviser dyreliv, der intet har med god underholdning at gøre. Vi oplever os selv grine af en virkelighed for dyrene, der ofte bygger på mistriksel, frygt og understimulering. Det er som om vi mister vores kritiske og etiske sans, når vi får serveret hvad der angiveligt skal fungere som underholdning.

Med denne tanke søsat, vil jeg samtidig nævne nogle problemer for cirkusdyr - både dyr i udlandet og dem, der transporteres rundt på de danske landeveje. Under strutsførter, musik og pailletter gemmer sig en virkelighed, der langt fra stråler som en cirkusforestilling. Hvad vi som cirkusgæster skånes for, er den lange transporttid for dyr i små bure, en opstaldning under trange forhold og en træning, der ofte er barsk og ubarmhjertig. For elefanternes vedkommende handler det om mentalt at tvinge dem fuldkommen i knæ, en komplet underkuelse, der bygger på angst, pisk og pigge, før end de er

cirkusklare. Det piner mig at se naturens ellers så stolte dyr så underkuet. Det er både uværdigt og dybt usmageligt. Lad os nyde cirkus uden dyr! Lad os i det hele taget nyde underholdning, der ikke sker på dyrs bekostning.